

Henning Jørgensen – 055 Vejle

Vinder af:

Mellemdistancemester Åbent. Vinder af Det Tyske forbunds ærespræmie.

Denne artikel er den anden i række af anderledes artikler, idet også denne er udformet som et spørgeskema til mesteren. At jeg i denne artikel vælger denne fremgangsmåde skyldes, at Henning i flere år i træk er blevet præsenteret her i spalterne meget udførligt og meget af en artikel blot ville være gentagelser.

Men der skal ikke herske tvivl om, at her i denne artikel kan man læse svarene på en række spørgsmål fra en af vore sports mest stabile og oftest repræsenteret medlemmer i toppen af præmierækkerne.

Resultater i sæson 2003

1. til det åbne mesterskab på mellemdistancen sekt. 33.

3. til sportsmesterskabet ” ” ”

Vinder af Det tyske Forbunds ærespræmie.

8 x sektionsvinder.

Tidligere resultater

At nævne alle Henning's tidligere resultater vil føre for vidt. Her er dog en sammenstilling af nogle af de utallige resultater dette topslag har opnået igennem de mange år i sporten.

Resultater opnået i årene 1987 - 2002

10 X Mellemdistancemester i Sektionen – 3 X nr. 2 – 6 X nr. 3

2 X Langdistancemester i Sektionen – 2 X nr. 3

70 X Sektionsvinder

9 X ES-due nr. 1 i Sektionen

Flere gange vinder af diverse foderfirmaers Danmarksmesterskaber.

Flere gange Championatvinder i 055 Vejle

Lidt om dig selv

Med 49 år på bagen som brevduemand, er sporten blevet en livsstil. Jeg har brugt mange timer på lidenskaben, men det har også givet en livsoplevelse, som jeg håber mange fremover også vil få ud af sporten. I de sidste mange år er der blevet tilføjet en ekstra dimension med min søn Tommy, som de fleste nok ved, er evnesvag, men et meget glad og positivt menneske. Det fællesskab og den aktivitet, vi har sammen med brevduerne og sporten som helhed, har gjort det meget lettere for mig at lægge grunden for de oplevelser, der forhåbentlig har givet ham en god livskvalitet. Hans store

bidrag til vores arbejde med duerne ligger i pakning og transport af duerne, men han kan også listes til at gøre rent i slaget. Med en stor forkærlighed til brogede duer, sørger han for, at vi har nogle af den farve i bestanden. På vores ungeauktion i foreningen købte han således selv en broget unge. Ca. 20 enkehunner har fløjet i hans navn de senere år. Det har givet ham nogle vindere, men det stressende bøv, dette medfører specielt ved indleveringer har gjort, at vi i sæson 2004 er fælles om alle duerne. Når jeg til efteråret går på efterløn, så bliver der måske igen mulighed for, at han kan have sine egne, selv om det i øvrigt går fint med at være sammen. Han får overrakt vores præmier.

Har du haft en målsætning for den kommende sæson?

Ja, og det har jeg stadig. Først og fremmest at holde fast i resultaterne på mellemdistancen, men også at vaske den skamfulde plet bort, som mine resultater på sidste sæsons endagslangflyvninger efterlod. Tommys hunner havde jo ikke det meget krævende ræs om mellemdistancemesterskabet hængende over sig, så de lavede meget bedre resultater på langflyvningerne end mine gjorde, og måske kan de i år støtte vores fælles bestræbelser for gode resultater på langflyvningerne.

Hvad lykkedes ikke i den forgange sæson som planlagt?

Det var så disse langflyvninger. Jeg brugte måske også for meget krudt på maratonflyvningerne, hvor mine duer gjorde det fremragende med bl.a. placeringer som 2 og 3 fra Basel i sektionen.

Parring og flyvemetoder.

Vi har 36 par flyveduer og 8 par avlsduer. De parres alle i slutningen af februar. Vi prøveparrer altid i juleferien, så parrene kender hinanden, når de endeligt sættes sammen. - Det gør det hele meget lettere at ordne på en enkelt weekend. Mit arbejde som viceskoleinspektør er utroligt tidskrævende helt hen til 1. juli. Derfor har vi tilpasset duerne til vores eget specielle totale system. Omkring 1. maj skilles alle flyveduerne, og hannerne mader de sidste unger på gulvet. Duerne har inden da fået mange træninger, så grundkonditionen er på plads. 3-4 dage efter adskillelsen starter vi på systemet. Hunnerne køres ud på 12 km. og slippes. Når de kommer hjem til hannerne, får de lige lov til at hygge sig lidt i ca. 10 minutter, så tages hannerne på en lignende eller måske lidt længere træningstur. Når de så vender hjem til de ventende hunner, får de lige fem minutter sammen med dem, inden hunnerne igen sættes i enkehunslaget. I starten kører vi denne proces gerne hver dag, hvis tiden tillader det. Afstanden øges efterhånden. Vores hunner flyver ikke frit, så derfor er de afhængige af den meget træning. Når kapflyvningerne er godt i gang, har vi følgende plan: Hunnerne så vidt muligt på flyvning hver lørdag. Desuden på foreningstræning fra Padborg søndag ca. 85 km. Om tirsdagen på vores private fællestræning fra Padborg. Her bliver de sluppet kl. 14, så de kan være hjemme kl. ca. 15 hos hannerne, der efterfølgende medsendes til vores fællestrænings aftenslip. Denne plan følges resten af sæsonen. Der kræver naturligvis stor agtpågivenhed i disse situationer. Hvordan reagerer hver enkelt due? Kan den tåle at komme hjem uden magen er klar i reden? Kan den i hele taget leve med dette systemet, så formen gradvis kan bygges op? Det kræver meget mere studie og opmærksomhed, end traditionel enkemandssystem. Ret tidligt viser det sig, om en af duerne i parret har det svært med denne metode, og så kommer den bare til at flyve de korte flyvninger og magen får æren af de længere og prestigefyldte flyvninger. Det betyder, at vi kan stille hold til DdB-flyvningerne med de bedst egnede hanner eller hunner. I sæson 2003 var vore hunner generelt virkelig godt flyvende, måske bliver det omvendt i sæson 2004, hvor der også er et-års hanner direkte efter "255" på flyveholdet.

Foder og medicin.

Omkring fodring, så har Henning også en nøjagtig plan for hvordan han vil gribe dette an.

Duerne fodres i en form for 3 fase fodring, hvor duerne når de kommer hjem tilbydes det bedste mulige foder ikke i store mængder men nok, dette gives i foderrende på gulvet, når duerne lukkes ud af rederne. Herefter fodres duerne til og med tirsdag med en god og alsidig flyveblanding. Onsdag og torsdag fodres duerne med en blanding af 3 forskellige superflyveblandinger. Fredag fodres de resterende duer med en god flyveblanding og en håndfuld diæt foder.

Efter hver fodring en håndfuld grit og en spiseske picksten.

Medicinering: Kur i syv dage på kornet med et bredspektret præparat mod Gul knop – Coccidiose – Hexamitis og tarmforstyrrelser, fedtet med hvidløgssolie, når ungerne er 8- 15 dage. Når ungerne er taget fra og træningen begyndt, gives kur med et kombi præparat mod Ornitose og denne følgesygdomme i vandet.

Efter hver kur 3 dage med et mælkesyreprodukt (darmkondition) fra en Belgisk firmarixx's Darmkondition.

Derefter hver uge i kapflyvningstiden:

Lørdag: elektrolytter i vandet. Søndag: kur med bredspektret præparat mod Gul knop – Coccidiose – Hexamitis og tarmforstyrrelser på kornet ved morgenfodringen. Der er Darmkontion i vandet hele søndag. Mandag vitaminer i vandet specielt til at opbygge duen igen efter anstrengelserne på flyvningerne. Tirsdag og onsdag de grønne vitaminer i vandet. Ved disse vitaminer blandes 10 ml. i 5 l. vand. Torsdag morgen konditionsforstærkende præparat på kornet. Kornet fedtes med hvidløgssolie og her kan også det grønne vitamin bruges i vandet.

Sortering.

Sorteringen foregår stort set hele året, men naturligvis fjernes de duer, som ikke har psyken til det flyvesystem, vi anvender. Vi lægger kun unger til på de parringer, som forventes at give meget høj klasse, men er ungerne ikke velbyggede, så pilles de omgående fra. Er deres psyke ikke i orden genanvendes deres ring. Vi vil ikke have unger, der reagerer hysterisk på den mindste afvigelse på slaget. De kan senere hen slet ikke indordne sig flyvesystemet og er blot med til at forpeste slagroen hos den øvrige bestand.

Slagindretning.



Det forholdsvis nye slag var beskrevet i Brevduen sidste år. Der er ikke lavet ændringer siden.

Flyveslagene er på henholdsvis 16 og 20 reder. Ungeslagene er til 25 og 40 unger. Enkehunslaget er til 40 duer, og her er der mulighed for at lukke to tremmedøre for siddereolen, hvis det bliver nødvendigt i flyvesæsonen for at forebygge lesbiske hunner. Vi har dog et ”pedelpar”, der ruger på gulvet i slaget. Hannen i dette par købte jeg på en Koopman-auktion i

Haderslev. Jeg troede, det var en hun, som jeg havde tiltænkt

”255”. Den kostede mig 4000 kr., så det er nok den dyreste pedel-due i landet, men den er også god til at styre hunnerne, så gulvet er fri for duer, når der ikke lige skal fodres.

Stammen af duer.

Vi arbejder stadig med min gamle linie, som har udgangspunkt i Delbar –Van Riel duerne. Vi forsøger dog hele tiden at tilføjer denne linie nyt blod. I øjeblikket har vi stor succes med duer fra Flor Engels. Disse avlsduer har vi sammen med Michael Th. Larsen, og hans Far Søren Larsen, er

en fremragende avlsslagsbestyrer. Denne stamme har vist sig at passe fortræffeligt til vores gamle stamme, så der har vi været heldig med investeringerne. Desuden har vi været heldige med indkrydsning af duer fra afdøde Flor Vervoort.

Hvordan vil du bevare den høje standard på dine duer?

Ved hård sortering og ved at holde den gamle stamme i hævd. Den har vist sin store styrke i mange år, så når den tilsættes "vitaminer" via indkryds af topblod, så skulle det kunne gå.

Gode / dårlige eller sjove oplevelser med duerne.

Der har været mange gode oplevelser. Én af de bedste har Tommy og jeg hvert år i september måned, når vi drager sydpå med Marimanbussen for at se slag i Holland og Belgien. Det er en fremragende social tur. Mange deltager på den år for år, så Tommy kender nu disse herlige mennesker med hvem, han har nogle meget gode dage. Vi glæder os meget til den kommende tur i september.

Tanker til fremtiden.

Jeg håber, at strukturudvalget får held til at nå ind til det fornuftige og sportslige i vores kammerater i brevduesporten, så vi kan nå frem til en mere dynamisk konkurrencestruktur.

Gode råd til nye i sporten.

Skaf dine duer fra et dansk slag, der har haft stabile topresultater i mange år, og hvor der arbejdes med linjeavl. Få rådgivning hos samme mand, men vær også åben for hvad andre mener, så du hen ad vejen også kan skabe nyt på dit eget slag. Hav tålmodighed, for det er en uddannelse der ligger foran dig, og jo flere rådvilde handlinger undervejs jo længere er vejen til toppen.

Efterskrift af undertegnede

Som læsere af brevduen nok kan huske, er det mange år siden Henning ikke har opnået en topplacering til et eller andet mesterskab og jeg vil vove den påstand, at Henning og Tommy også, når denne sæson skal opgøres, vil være at finde i toppen af resultatlisterne.



Dan 055-02-0010
En stjerne i svøb
Sektionsvinder 2004 fra Flensburg

Den er datter af "255" og en Flor Engels-hun. Den var sidste år bl.a. nr. 1, 2 og 3 i sektionen på mellemdistancen og var 2. es.duehun hos Mariman.

Foto og Tekst: Henning Jørgensen
Tekst: Peter Knudsen