

REJSEBESKRIVELSE

Hermed en rejsebeskrivelse fra Dommer- og studieklubben ØST's duetur, afviklet i starten af september 2004.

Turen startede tidligt torsdag den 9. september, endog meget tidligt for nogens vedkommende. Men med kun 10 minutters forsinkelse fra den lagte plan kom vi alle 24 af sted i den lejede bus med vores gode chauffør og sportsfælle Kurt Jensen fra Slagelse ved rettet. Foran deltagerne ventede ca. 800 kilometers bustransport frem mod turens første mål nemlig indkvartering på det lille og meget flotte hotel "Montreal" i Mechelen.



Udsigt fra nogle af hotelværelserne



Efter en hel del timer i bussen med indlagte spisepauser nåede vi sikkert fra til hotellet. Herefter var der ca. ¾ time til indkvartering, udpakning og afslapning inden vi skulle mødes med vor tur guide og meget gode ven Armand Scheers, som skulle være vor guide og følgesvend de næste dage.

Efter at vi havde hilst på hinanden var der afgang til restauranten og jeg tror, at jeg for alles vedkommende kan sige, at det virkelig var top klasse de menuer vi i de efterfølgende dage fik serveret.

Armand havde på forhånd arrangeret alle slagbesøg og havde stået for sammensætningen af nogle virkelig udsøgte menuer til absolut rimelige penge på sin søns super restaurant "THE BOSMOLEN BRASSERIE". Vi spiste her hver aften.

Efter en god nats søvn var vi alle klar fredag morgen til dagens program hvor den stod på 3 slagbesøg.

Turens første besøg forgik hos **Osier-Scheers** kompagniskabet, som består af Marc Osier og Armand Scheers.



Her så vi nogle af deres super duer af deres nye stamme, som de igennem en årrække har været i gang med at indarbejde i bestanden.

Dette arbejde har i år resulteret i nogle virkelig fremragende resultater. Med bl.a. PROVENCIAL vinder på en af de længste flyvninger i sæsonen og hertil flere topresultater på overnatningsflyvningerne.

En af stamduerne og tidligere topflyver blev også fremvist og denne dejlige grisle t superhan måtte vi virkelig konstatere var en rigtig kanon og det er ikke tilfældigt, at der

på denne han har været nogle astronomiske bud fra Østen, som alle dog venligst er blevet afvist.

Inden vi kørte var der nogle af deltagerne, som ikke kun nærme sig og der blev købt nogle virkelig dejlige unger her og en enkelt var direkte efter den grislede superhan.

Turens næste besøg forgik hos en af Belgiens og verdens mest vindende slag nemlig Familien **Houben**, som tidligere har været besøgt af rigtig mange danskere.

Her så vi en lang række af nye slag, som var blevet opstillet på grunden til erstatning for de gamle.

Disse slag var alle indrettet efter alle kunstens regler med elektroniske anlæg, automatisk udsugning, lys dæmpning og endelig med stereo anlæg. Stereoanlægget så vi for resten på flere slag og det anvendes til, at der dagligt i indtil flere timer bliver spillet musik og derved bliver duerne roligere når de bliver indleveret eller der er larm og megen snak omkring dem.



Tidligere har det været faderen der har stået for det meste arbejde på slaget, men pga. sin høje alder er det mere og mere datteren og sønnen, som har overtaget mange af de daglige funktioner på slaget, men stadig med den gamle erfarne duemand i baghånden til, at udstikke retningslinierne.

Slagets blodlinier er stadig præget af tophannen "Jonge Artiest" som har været en helt fantastisk avlsdue. Mange af slagets nuværende duer er børn / børnebørn eller oldebørn af ham.

På dette billede viser vi et lille udsnit af de mange præmier, som slaget igennem tiden har vundet. Præmierne var opstillet i udestuen og det skulle vise sig, at det ikke bare var her, men faktisk opstillet over hele huset. Nogle af deltagerne på turen troede, at vi var kommet til en butik som solgte pokaler.

Efter vi fik set nogle af avlsduerne hvor afslaget i dag består af 48 par fik vi også lov til efter nogle længere forhandlinger at se slagets bedste unge. En dejlig hun unge med en utrolig smidighed og fantastisk muskulatur og hun har været placeret inden for de bedste 20 på hele 3 nationalflyvninger en af disse var på 658 km.



På billedet her til højre kan man se hanen "KECKE". Den går sammen med enkehunner på flyveslaget og dens fornemste opgave er, at sørge for, at hunner ikke vil parrer sig indbyrdes på gulvet.



Efter dette besøg drog vi alle til dagens sidste slag besøg hos Jos Vercammen i Vremde. Her så vi en masse slag der alle var bygget efter de samme ideer.

Læg mærke til de meget høje tagkonstruktioner på slagene, formålet med dette er udelukkende, at give en så optimal udluftning som overhovedet muligt.

Alle slagene var og indrettet med tremmegulv og andre praktiske tiltag således, at rengøring og vedligeholdelsen var så enkelt som muligt. Egentlig rengøring af gulve m.m. var kun noget der sker 1 til 2 gange årligt.

I ungeafdelingen var slagene indrettet med mulighed for adskillelse af hanner og hunner. Ungerne blev herefter lukket sammen i god tid inden afsendelse til flyvningerne, dette var en rigtig god motivation for de unge duer til kapflyvningen.

Hos Jos Vercammen var der kun en ting som galt i sortering af sine duer nemlig de hjemfløjne resultater og der blev virkelig forlangt noget af de enkelte duer. Ungerne bl.a. skulle flere gange flyve distancer på 500 – 600 kilometer. Der var heller ikke nogen pardon hvis unger eller gamle svigtede bare en gang så blev de sat fra.

Denne hårde udvælgelses fase har igennem en lang årrække været medvirkende til at Vercammen har været utroligt dominerende i region omkring Antwerpen, hvor han har opnået en række helt fantastiske resultater både på enkelt flyvninger men også til mesterskaber.

I sæson 2003 blev det til ikke mindre end 23 x 1e præmier på flyvningerne heraf 3 x 1e provencial og en lang række mesterskaber som 1e General champion langdistance 450 – 750 km i sæson 2002 vandt han 7 X provencial vinder 2 x 1e Interprocencial vinder og 34 x 1e præmie og ikke mindre end 220 gange placeret indenfor de 10 første duer.

Efter dette besøg sluttede turens første due dag og vi vendte godt slidte hjem til hotellet.

Lørdag morgen var vi igen tidligt på færde og efter morgen mad var vi klar til dagens 3 besøg.

Lørdag viste det sig, at være meget interessant, her mødte vi 3 slag som hver for sig var specielle og der var nogle rigtige perler.



Lørdagens første besøg var hos et lille sprinterslag med store resultater nemlig hos Stefan Mertens i Geraadsbergen. Slaget var som det kan ses af billedet ikke særligt stort, men der var virkelig første klasses duer der beboede slaget.

At det ikke er mængden der flyves på kan man forstå når vi fortæller, at der blev fløjet med 5 gamle duer og ca. 50 unger.

Hovedinteressen i flyvesæsonen bliver lagt i ungeflyvningerne hvor der i hans region var en meget stor konkurrence med mange duer og rigtig mange deltagende slag. Men der udvælges nogle enkelte interessante sprint- eller mellemdistanceflyvninger som der deltages på med de enkelte gamle duer.

Efter hver sæson blev der kun beholdt 2 til 4 unger af årgangen, så man kan sige sig selv, at det udelukkende var det bedste af det bedste blev brugt i det videre arbejde.

I kraft af sin bibeskæftigelse, som international duerapporter kom han rundt hos mange af de største internationale vindere og mestre

Herfra lykkedes Stefan adskillige gange, at erhverve noget af det allerbedste blod som kan findes. Denne blodfornyelse blev med stor forsigtighed sat ind på hans egen gamle stamme. Den gamle stamme har han arbejdet med i omkring 25 år indeholder nogle rigtig top duer hvoraf flere af disse har fløjet mange toppræmier hjem



På slaget gik i dag duer som "GOEDE 87" en han som har taget 12 x 1e præmie - "GRAUWEM" 11 gange kapfløjet heraf 10 gange præmie hvoraf de 6 gange var første præmie - som "Armani" en topavlshan og kapflyver med rigtig mange præmier. Derudover gik der afkom af nogle af landets allerbedste flyveduer - "Søn af 5e National Guerett" en top due fra Silver Toye "Datter af GUYLION" – Guylion var olympiade due i Sydafrika og vinder at virkelig mange toppræmier på kapflyvninger.

Det viste sig, at Stefan havde nogle unger til salg til meget rimelige priser og købelysten var stor ikke mindst hos damerne som deltog på turen. Efter at vi fik drukket kaffen og spist de dejlige kager skulle vi videre til næste slag inden vi kørte fortalte Stefan at han deltog i årets sidste ungeflyvning i provinsen med 2 unger på en afstand af 337 kilometer og at duerne skulle komme omkring 13.30. På turen videre fik vi en telefon opringning fra Stefan som fortalte, at han var blevet nr. 1 og 3 i provinsen med de 2 unger han deltog med og der havde deltaget omkring 140 slag på flyvningen. Et virkelig flot resultat for dette lille stærke slag.

Inden vi alle forlod Stefan Mertens havde klubben den glæde, at få en rigtig dejlig unge foræret. Ungen trak vi senere lod om.



Efter en kort køretur kom vi til langflyver / marthonspecialisten Mathieu De Clippel i Herzele. Her fik vi et slag at se, som satte en ære i at lave topresultater med kun med ganske få duer afsendt på flyvningerne, hele slaget bestod af ca. 16 avlspår og omkring 40 flyveduer. Det lille antal duer som var på slaget gjorde også, at alle de et årige duer blev budt på flyvninger op til 800 kilometer.

Han deltog med 2 eller 3 duer på hver af de lange flyvninger og der blev både kapfløjet på langdistance- og maratonflyvningerne. I sæson 2003 vandt han, det meget prestigefulde mesterskab Internationale og nationale mesterskab "Copa Espagnol" et mesterskab som omhandler alle flyvninger fra Spanien (Barcelona, Castres, San Sebastian og Perpignan)

På trods af det meget lille antal afsendte duer holder han et utroligt højt niveau og han har placeringsprocenter på omkring de 70 – 75 % på afsendte duer, en utrolig høj procent når man tænker på den sværhedsgrad disse flyvninger afvikles under.

Slaget var indrettet i en gammel staldbygning og var lavet af flere forskellige materialer, som var til rådighed efterhånden som de enkelte afdelinger blev bygget. Selve slaget var i stor kontrast til de mange andre superslag som man ellers har for vane at se i Belgien, her var tale om et ganske almindeligt som ikke havde kostet en hel "bondegård" at etablere.

Et kendetegn for slaget var den utrolige gode luft der var på slaget og at det var lavet utroligt praktisk alt til duerne.



Først viste Mathieu os hans avlsslæg og efterhånden, som vi fik duerne i hånden blev vi mere og mere overrasket over hvilken kvalitet og i den mængde et så lille slag kunne besidde. Avlsslægget var beboet af hele 8 duer, som var afkom af Internationale eller nationale vindere på de helt lange flyvninger som Barcelona, San Sebastian og St. Vincent.

Et fælles træk for alle duerne på avlsslægget var, at de havde et utroligt veludviklet muskulatur og en utrolig stærk og smidig benbygning endelig var der også en fantastisk vinge på duerne.

Efter gennemsyn af stort set alle avlsduer blev vi vist op på flyveslaget og her fik vi så slagets bedste kapflyvere at se. Blandt flere var der "**DAX hunnen**" som især imponerede, hun har i 2003 har været placeret som nr. 51e Internationalt af 2891 duer fra San Sebastian og 11e Internationalt af hunner. I tidligere sæsoner har hun taget mange andre toppræmier. Vi så også "**Kleintje**" en tophun som har været nr. 70e Internationalt fra Barcelona og derudover har vundet 2 x Perpignan – Dax og Narbonne, vi så også "**Blaue Barcelona**" en rigtig superhan som 9 gange har været afsendt til langflyvningerne af disse 9 gange har han hele 6 gange været i Barcelona og i sæson 2000 kom han desværre hjem fra Barcelona meget svært tilskadkommen og derfor flyver denne prægtige han ikke mere.



Turens sidste slagbesøg skulle også vise sig, at blive en rigtig perle.

Slaget Gunnar og Ivan Delrue (far og søn) var virkelig imponerende og på trods af omkring ca. 30 slagafdelinger med mange reder i var der bestemt ikke fyldt op her. Hvor der er utroligt meget plads til den enkelte due.

På hele slaget var der pt. Ca. 350 duer.

Ivan og hans søn Gunnar tog i mod os med åbne arme, det var første gang, at der havde været besøg i større stil hos dem. De havde arrangeret en dejlig buffet med ost og patér samt drikke varer til os alle med servering og hele molevitten og det var lige hvad vi trængte til efter en lang dag.

Modsat mange andre var reklame ikke noget man gik op i her på slaget og mange, som er ivrige læser af diverse dueblade vil nok sige hvem er disse Ivan og Gunnar Delrue.



Men resultater som flere gange har bragt dem titlen Belgisk mester borger for kvaliteten og jeg må sige, at jeg sjældent har mærket en flok duer, som var så stærke. Basisstamme i duerne var bygget op omkring duer hentet hos George Bolle i Kortemark.



Duerne på slaget havde utroligt godt plads og som det kan ses på det første billede i starten af dette afsnit ses 5 slagafdelinger, der hver især indeholdte fra 32 - 40 reder. Hele denne bygning skulle vise sig, udelukkende være foreholdt for duerne og stor var vores overraskelse da vi kom ind på slaget her var der kun ca. 20 par flyve duer. I underetagen var der et avsslagslag med 48 reder men der var kun 14 par, som havde fundet nåede for deres hårde udvælgelses kriterier resten af underetagen var også til duer. Her var der indrettet lagerrum til diverse materiale til duerne så som redegitre – redeskål

– diverse foder og andre materialer til duerne. Der var også installeret et par opvaskemaskiner til rengøring af redeskåle og redegitre.



At ingen af slag afdelinger var overbefolket skulle vise sig, at være en regel på slaget. Far og søn har nemlig den holdning til, at når en unge årgang blev sat i en slag afdeling, så får duerne lov til at blive her, indtil der faktisk ikke er flere duer tilbage eller at de få, som er tilbage er så gode, at de kan sættes på avsslaget.

Avsslaget bestod af 14 par virkelig topklasse duer. Således var Belgiens es due nr. 1 i 2 sæsoner logerende her sammen med flere andre kanon duer der enten var nationalvindere eller direkte afkom af disse. Normalt blev hunner på avsslaget der kun i ca. 5 år herefter blev de udskiftet derimod fik hanner lov til at blive der lidt længere.

Ungerne blev kun fløjet på almindelig afstande op til ca. 300 – 350 kilometer for, som Ivan sagde så er der ingen i verden som satser på langflyvningerne hvis duer er klar til at flyve 600 kilometer som unger. Slaget er i denne sæson startet med, at afsende deres etårige hunner ud på de noget længere afstande på op til 900 kilometer dette er for, at bedre kunne lave en sortering i fremtiden da ikke mange af deres ældre hunner flyver særligt mere.

Der var en helt speciel afdeling til de duer som skulle fløj årets vigtigste flyvning nemlig Barcelona. Disse duer blev i starten af sæsonen trænet og deltog i deres første kapflyvning ca. 8 uger før Barcelona på en afstand af ca. 450 kilometer herefter fik de kun den træning, som de selv klarede rundt om slaget.

En anden pudsigt ting ved dette slag var, at der ikke kunne købes unger.

Man kunne blive skrevet op og først når duerne var blevet afprøvet kunne man være held, at kvaliteten var god nok til, at den kunne komme væk fra slaget. Dette fordi de har utroligt store krav til hvilke krav der stilles til en due som skulle væk fra slaget.

Søndag morgen skulle hjemturen starte kl. 08.00 men desværre var vores bus gået i stykker i løbet af natten og vi måtte derfor afvente, at den blev repareret. Dette skete med stor hjælp fra Armand, som fik kontakt til Eurobus internationale kontor i Belgien og igennem dette blev bussen ordnet så vi kunne komme hjem ad. Hjemturen kunne så starte kl. ca. 12.30 noget forsinket efter planen.

Vi havde planlagt at besøge Lier duemarkedet på vejen hjem men pga. problemer med bussen blev det ikke helt som planlagt. En del af turens deltagere fandt selv på, at tage taxaer ind til Lier duemarkedet, som ligger ikke langt fra Mechelen hvor vi boede. Det skulle vise sig, at være oplevelsen værd.



Lier duemarkedet, som jeg skulle opleve for første og absolut ikke sidste gang skulle vise sig at være noget helt specielt. Selvom der ikke var mange sælgere vel omkring 10 – 15 tilstede var det en helt speciel stemning, at se disse vore sports virkelig grundstene stå her med deres kurve med fra 2 unger og nogle med 100 unger eller duer til salg. Her var der virkelig mulighed for, at gøre en rigtig god handel. Priserne på duerne var med start på 35 kr. og op til små 100 kr. var det til for alle at være med. Inden vi var klar til at køre

Dagens største handel gjorde Janne Christiansen fra Køge, hun var den første som faldt over nogle fantastiske flotte blåbandede duer. Det skulle også vise sig ved eftersyn, at disse flotte duer og var særdeles gode og de havde alle de kvaliteter, som man kigger efter. Janne købte hele 16 duer af disse lækre duer, for den formidable sum af små 600 kr. Så Ole hendes mand måtte hjem og skaffe mere plads på avlsslaget.



Som afslutning skal der fra alle deltagere på turen lyde en stor tak til Armand Scheers for en super tur hvor alt gik op i en højere enhed og stor tak for hjælpen med diverse opgaver omkring reparation af vor bus.

Gode ideer til efterligning i Danmark.

En anden ting vi kunne opservere på denne tur var, på alle slag var der gjort utroligt meget ud af at alt det praktiske arbejde på slaget og tidsforbruget hertil var forsøgt minimeret og der var virkelig gjort mange forskellige tiltag for at lette dette. Der var også gjort meget for, at få de unger duer tillært livet i kurven.

Her under bringer vi nogle ideer fra forskellige slag :



Metode, at fodre og vande duerne på i vinterhalvåret hvor duerne gik i nogle specielle voliere.



Her vises et drikkeku, som vi så flere steder.
Dette anvendes til oplæring af unger og et årige duer til at drikke i
kurvene.

Truget kan hvis man vil flyttes rundt i slaget.